

Inventarislijst

(gegenereerd op : 2026-02-01)

Archivalia H.P. Balestra

Aantal onderdelen : 20

Laatste wijziging : 2026-01-06T03:36:19

Archiefnummer : 658

Object nummer : BALE

Archiefnaam : Balestra, H.P.

Datering : 1931-1961

Beschrijving : Stukken en correspondentie betreffende O.L. Vrouw van Fatima en andere Maria-verschijningen. Overige correspondentie. Plakboeken en andere stukken betreffende het actiecomité "Eerste zaterdag" van het Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria.

Thema : kerkelijk en godsdienstig leven

Onderwerpen : Mariaverering, Mariaverschijningen

Catalogus : [Archivalia H.P. Balestra](#)

Toegangen : Plaatsingslijst (concept)

Geschiedenis Archief vormer : Hermanus Petrus Balestra (1913-1967) werd geboren te Amsterdam. Hij werd in 1938 tot priester gewijd en was van 1938-1962 achtereenvolgens kapelaan in Spierdijk, Uitgeest, Rotterdam, Haarlem, Delft en Leiden. In 1962 werd hij rector van het St. Joseph Paviljoen te Gouda. Hij ijverde voor de verering van O.L. Vrouw van Fatima en voor de "Eerste Zaterdag" van het Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria. Hij overleed te Gouda.

Bijzonderheden verwerving : Schenking door pater A. Helt 1990

Documentatie : H. Balestra, Aan moeders hand naar Jezus (Heiloo, 1961)

<https://ru.on.worldcat.org/oclc/65386659> Knipsels over H.P. Balestra in de KDC-collectie: KNIP-01342

Katholiek Documentatie Centrum

1. Stukken over "Eerste zaterdag". 1949-1950. 1 omslag. Balestra zat in het actie-comité.
2. Brief van pater Willy Deliège OMT te Paramaribo, Suriname. 1952. 1 stuk.
3. Stukken over het internationaal congres over de boodschap van Fatima te Lissabon (Portugal). 1951. 1 omslag.
4. Artikelen over Fatima uit #De Volkskrant#, #Het Binnenhof#, #De Tijd# en de #Katholieke Illustratie#. 1931, 1950-1953, z.j. 1 omslag.
5. Artikelen "Levende lichtstoet trok door donker, brak polderland" uit #Toekomst# en #De Maasbode#. 1953. 1 omslag.
6. Brief van mgr J. Huibers, bisschop van Haarlem, met als bijlage een brief van J.J. Henneman, pr. archivaris van het bisdom Haarlem. 1949. 1 omslag.
7. Uitnodigingen en folders van verschillende verenigingen waar Balestra een lezing met lichtbeelden gaf over Fatima. 1951-1954, z.j.. 1 omslag.
8. Artikel "Het Onbevlekt Hart van Maria en de vijf zaterdagen" van J.J.M. van Doornik MSF, uit #Nederlandse Katholieke Stemmen#, oktober. 1947. 1 stuk.
9. Brief van H. Naastepad te Schiedam. 1950. 1 stuk.
10. Correspondentie met R.P. Rambaud OP te Parijs. 1950. 1 omslag. Franse tekst.
11. Artikel "Vrede of vernietiging"; lezing van kapelaan J. Balestra over "De Boodschap aan Fatima" te (onbekend) uit #Binnenhof#. 1953. 1 stuk.
12. Brief van [Slieskouter] kunstschilder te Amsterdam. 1951. 1 stuk.
13. Brief van J. Debets te Heerlen met de mededeling dat 21, 22 en 23 augustus een verschijning van de H. Maagd heeft plaatsgevonden. 1953. 1 stuk.
14. Brief van A. Tavares de Almeida te Fatima. 1951. 1 stuk. Portugese tekst.
15. Artikel "Fatimakapel in gebruik genomen" te Delft. Uit #Binnenhof#. 1953. 1 stuk.
16. Brief van RK Uitgeverij Joh. Roosenboom te Heerlen met gebed bestemd voor de "Stem van Fatima". 1950. 1 stuk.
17. Folder "Maria in haar verschijningen", tentoonstelling bij gelegenheid van het Diocesaan Mariacongres te 's-Hertogenbosch. 1953. 1 stuk.
18. Circulaire "Mariaverschijningen in Niederhabbach bij Keulen (Duitsland). z.j.. 1 stuk.
19. Stukken over Fatima. z.j.. 1 omslag. Nederlandse en Portugese tekst.
- 20-21. Plakboeken met kaarten voor de "Eerste Zaterdag" van de maand, uitgegeven voor leden van het Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria. 1948-1961. 2 omslagen. In 1958 komen er ook Eerste Vrijdag-kaarten bij.