

Inventarislijst

(gegenereerd op : 2026-02-01)

Archivalia J.W.M. van Spaandonk

Aantal onderdelen : 8

Laatste wijziging : 2022-12-01T11:11:30

Archiefnummer : 167

Object nummer : SPAA

Archiefnaam : Spaandonk, J.W.M. van

Datering : 1946-1950

Beschrijving : De archivalia betreffen kopieën: preken; autobiografische notities; artikelen; artikel over zijn kerkverlating.

Thema : cultuur en recreatie

Catalogus : [Archivalia J.W.M. van Spaandonk](#)

Toegangen : Magazijnlijst

Geschiedenis Archief vormer : J.W.M. van Spaandonk (1911-1986) werd geboren in Tilburg. Hij werd priester en werkte vanaf 1938 in Nederlands-Indië. Hij beheerde de missiescholen op Oost-Java en was voorlichter van de bisschop van Soerabaja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Japanners geïnterneerd. Na de oorlog werd hij redacteur van het Katholiek Nederlands Persbureau en van 1965-1976 onderwijsredacteur bij het Algemeen Handelsblad, later NRC Handelsblad. Hij verliet de kerk en trouwde in 1958. Ook na zijn pensionering bleef hij schrijven over onderwijs voor Elseviers Weekblad en onderwijsvakbladen. Van Spaandonk overleed te Rijswijk.

Bijzonderheden verwerving : Kopieën van archivalia, uitgeleend door H. Wittenberg/mw. Van Spaendonk 1988

Katholiek Documentatie Centrum

1. Preken en gedachten voor verschillende geestelijke onderwerpen. 1946-1948. 1 omslag.
2. Aantekeningen "En toch geloof ik". z.j.. 1 omslag.
3. Artikelen "Uit het leven van een priester" ("Op slot van zaken zat hij niet voor niets in het gekkenhuis"). Bestemd voor het #Algemeen Handelsblad#. z.j.. 1 omslag.
4. Artikel "Nieuwe theologie". z.j.. 1 stuk.
5. Artikel "Teilhard de Chardin. Drempeloverschrijdingen tussen weten en denken". z.j.. 1 stuk.
6. Artikel "Een bedeesd klopje op de deur". z.j.. 1 stuk.
7. Artikelen over missiewerk e.d. 1950, z.j.. 1 omslag.
8. Verhandeling "Waarom ik priester werd en de kerk weer verliet". z.j.. 1 stuk.