

## Plaatsingslijst

Archief

### **Archief I.F.M. Brekelmans**

Lijst gegenereerd op : 2021-04-15

Archiefnummer : 768

Archiefnaam : BREK

Datering : 1924-2000

Beschrijving : Stukken betreffende de priesterwijdingen van hem en zijn broers; tractaten, aantekeningen en retraites uit zijn priesteropleiding; correspondentie; stukken betreffende de Broeders Joannes de Deo en zijn functie als geestelijk adviseur; stukken betreffende het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping; reisverslagen voor de Stichting Mensen in Nood en het Liliane Fonds. Stukken betreffende de voorbereidingen voor en zijn pelgrimsreizen naar verschillende bedevaartoornden; videobanden en audiocassettes met interviews, reisverslagen en tv-documentaires over zijn pelgrimstochten; stukken betreffende zijn ezelin Saartje, reiskist van zijn pelgrimstocht naar Santiago.

Catalogus : [Archief I.F.M. Brekelmans](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-04-14

Ten Geleide

I.F.M. Brekelmans (1925-2004)

Ignatius (Ignaas) Brekelmans werd geboren te Hilvarenbeek. Net als vijf van zijn broers en zussen werd hij kloosterling. Hij trad in bij de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.). Na het afronden van zijn priesteropleiding werd hij in 1949 te Stein (Limburg) tot priester gewijd. Zijn eerste plechtige heilige mis droeg hij op te Biest-Houtakker, de plaats waar zijn vader hoofdonderwijzer was.

Brekelmans was in zijn loopbaan zeer actief op het gebied van de hulpverlening. Hij werkte veel samen met de Broeders van Barmhartigheid van Joannis de Deo. Van deze orde was hij een tijd lang geestelijk adviseur.

In 1969 richtte hij het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping op, waarvan hij tot 1971 directeur was. Vanaf 1971 ging hij werken voor de stichting Mensen in Nood. Hier was hij hoofd publiciteit en fondsenwerving. Hij trouwde met Liliane (Lieke) Gronert, de oprichter in 1980 van het Liliane-Fonds . Brekelmans ging ook bij deze instelling werken en samen met zijn vrouw bedacht hij de formule daarvan: geld inzamelen om gehandicapte kinderen in de Derde Wereld te laten revalideren.

In hetzelfde jaar begon hij zijn pelgrimstochten als de 'Brabantse Pelgrim'. Op zijn tochten werd hij of vergezeld door zijn vriend prof. Nico Tromp of door ezelin Saartje. Hierbij was zijn missie het mobiliseren van de stille kracht van liefde, menselijkheid en saamhorigheid tegenover haat, discriminatie en onrecht die hij overal zag opkomen. Samen met Saartje heeft hij voetreizen gemaakt naar Santiago de Compostela (Spanje), Kevelaer (Duitsland) en Chestachowa en Auschwitz (Polen).

Ignaas Brekelmans overleed in 2004 in zijn woonplaats Vlijmen.

Bron: Knipselcollectie KDC

