

Plaatsingslijst

Archief

Archief J.A. Brouwers

Lijst gegenereerd op : 2021-08-19

Archiefnummer : 1040

Archiefnaam : BROJ

Datering : (1939) 1955-1999

Beschrijving : Het archief bevat grotendeels het persoonlijk archief Brouwers tijdens het Concilie heeft opgebouwd, de conceptteksten voor zijn boek en correspondentie met internationale Vaticaan-onderzoekers. Voorts preken en lezingen; stukken betreffende de pastorale situatie in het bisdom Den Bosch; stukken betreffende het bisdom: Pastorale Raad, Diocesaan Pastoraal Centrum, benoemingen.

Catalogus : [Archief J.A. Brouwers](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2020-08-30

Ten Geleide

Johannes Antonius Brouwers (1918-2004)

Jan Brouwers werd geboren op 29 december 1918 te Heesbeen (gemeente Heusden). Hij volgde de priesteropleiding in St. Michielsgestel en Haaren. Van 1945 tot 1954 was hij kapelaan in Schijndel, Vught en 's-Hertogenbosch en daarna rector van de Ursulinen te Boxtel. Hier sloot hij vriendschap met de latere bisschop Bekkers. In de avonduren studeerde hij politieke en sociale wetenschappen en sociologie, waarschijnlijk in Tilburg. Door zijn benoeming in 1957 tot secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch kwam het niet meer tot een doctoraal examen. In deze functie was hij betrokken bij de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie door de Nederlandse bisschoppen. Tijdens de zittingen in Rome was hij contactpersoon voor de Nederlandse bisschoppen, 'spin in het web'. Na het Concilie was hij teleurgesteld in de moeizame doorwerking van de vernieuwing in de parochies en vond dat de nieuwe ideeën niet goed werden uitgelegd aan de gewone parochianen.

In 1966 werd hij pastoor van de St Cathrien en later deken in 's-Hertogenbosch. Van 1971 tot 1985 was hij pastor-teamleider van de parochie Sint Antonius van Padua en de Avondmaalparochie te Best; van 1981 tot 1985 was hij tevens deken van het dekenaat Best. Na zijn ontslag in 1985 werd hij rector van de zusters van het H. Hart in het Bernadetteklooster te Maliskamp (Rosmalen).

Brouwers schreef, gestimuleerd door kardinaal Alfrink, over zijn belevenissen in Rome: *Vreugde en hoopvolle verwachtingen - Vaticanum II. Terugblik van een ooggetuige* (Arbor, 1989). Hij overleed in het Bernadetteklooster te Maliskamp, op 20 augustus 2004.

