

## Plaatsingslijst

Archief

# Archief Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo

Lijst gegenereerd op : 2021-08-21

Archiefnummer : 751

Archiefnaam : FRLV

Datering : 1912-1985

Beschrijving : Stukken over activiteiten, de Derde Orde en financiën, stukken van en over de RK Vereeniging Hulp in de Huishouding van de Wereldlijke Derde Orde; notulen en verslagen van vergaderingen van de afdelingen Maagdenberg en Stad Venlo, jaarverslagen, ledenlijsten, registers van inkleding en professie, kasboeken, brieven en correspondentie en documentatie.

Catalogus : [Archief Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-08-20

## Ten Geleide

Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo (1912-1985)

Over de afdeling Venlo is buiten dit archief weinig informatie, hieronder iets over de Franciscaanse Derde Orde in het algemeen.

In 1221 richtte Franciscus van Assisië de Derde Orde op, voor leken die geen kloosterling wilden zijn, maar wel een leven van eenvoud, matigheid, rechtvaardigheid en godsdienstzin wilden leiden.

Nieuwe bloei kwam er aan het eind van de 19<sup>e</sup> eeuw na de aansporing van paus Leo XIII in de encycliek Rerum Novarum om katholieke verenigingen op te richten. In 1921 was er een Internationaal congres te Rome ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de Franciscaanse lekenorde. Paus Benedictus XV waarschuwde tegen de tweedracht die ook na de oorlog heerste (d.w.z. tegen socialisme en communisme). Oorzaak was het niet erkennen van de verscheidenheid der klassen en het niet bewaren van de gegeven orde in de wereld. Tegenover deze dwalingen staat de geest van Franciscus van eendracht, liefde en vrede.

Bij de gewestelijke Derde-Ordedag te Tilburg in 1917 heerste een geest van verzet tegen de moderne wereld, vooral het aspect van de zedelijkheid werd benadrukt. Wufte en onzedelijke vrouwenkleding, gevaarlijke films, slechte pers e.d. werden veroordeeld. Bij het eeuwfeest in 1921 waren er in Nederland 30.000 'tertiarissen'. Er waren mannen- en vrouwenafdelingen. In de praktijk betekende het lidmaatschap van de lekenorde vorming in het katholieke geloof, godsdienstbeoefening en praktische hulpverlening, vooral in nooddriftige gezinnen. Een school om de liefde te beoefenen.

Bron: KDC-knipselcollectie

