

Plaatsingslijst

Archief

Archivalia L.A.M. Goossens

Lijst gegenereerd op : 2021-08-18

Archiefnummer : 945

Archiefnaam : GOOL

Datering : 1818-1998

Beschrijving : Krantenknipsels en documentatie op alfabet; verslagen van de Raad van Leger- en Vlootpredikanten; stukken betreffende de zielzorg van militairen; stukken betreffende de politionele acties in Nederlands Indië.

Catalogus : [Archivalia L.A.M. Goossens](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-01-15

Ten Geleide

Leonardus Antonius Maria Goossens (1916-1999) = Mathias, OFM

Leo Goossens werd geboren te Deurne. Hij trad in bij de orde der Minderbroeders en nam de kloosternaam Mathias aan. In 1942 werd hij in Weert tot priester gewijd. Tijdens de oorlog hielp hij onderduikers en studeerde hij in Nijmegen. Na de bevrijding van Brabant en Limburg, in 1944, werd hij aalmoezenier bij de Stoottroepen. Na de oorlog werd hij toegevoegd aan de Hoofdlegeraalmoezenier, was geestelijk adviseur van het Nationaal Katholiek Thuisfront en maakte op Sumatra de eerste 'Politionele Actie' mee.

Daarna was hij twee jaar directeur van de Caritas-missie die werkte voor vluchtelingen in Oost-Europa. In 1951 werd hij lid van de Refugee Survey Group van de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN in Geneve. Terug in Nederland pakte hij zijn studie weer op en promoveerde op de Moderne Devotie.

In 1955 werd hij benoemd tot vlootaalmoezenier en bracht een tijd in - toen nog Nederlands - Nieuw Guinea door, waar hij met de Papoea's op jacht ging. Hij hield van avontuur en actie, niet van vergaderen. Hij verzorgde gebedsdiensten voor Radio Nieuw-Guinea (RONG), geleid door Joop van Zeijl. In 1963 werd Goossens Hoofdvlotaalmoezenier in Den Haag. Hij deed hier ook diensten in de Antonius van Paduakerk (Boskant). Hij overleed in 1999 te Den Haag.

Bron: KDC-knipcollectie

