

Plaatsingslijst

Archief

Archivalia G.P.J.M. (Frits) Hoeben

Lijst gegenereerd op : 2021-04-30

Archiefnummer : 1317

Archiefnaam : HOEB

Datering : 1958-2013

Beschrijving : Stukken betreffende het pastoraat en de organisatie van het kerkelijk leven in parochies en dekenaten, grotendeels van zijn hand. Stukken betreffende het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) Breda. Beleidsplan voor parochies in het bisdom Breda. Stukken betreffende werkzaamheden in het dekenaat Nijmegen. Preken. Getuigschriften, diploma's, benoemingen. Stukken betreffende zijn overlijden.

Catalogus : [Archivalia G.P.J.M. \(Frits\) Hoeben](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-02-27

Ten Geleide

G.P.J.M. (Frits) Hoeben (1940-2012)

Frits Hoeben werd geboren op 11 januari 1940 te Valkenswaard. In 1958 voltooide hij de opleiding tot electriciën aan de N.V. Philips' Jongens Nijverheidsschool, waarna hij twee jaar voor de gloeilampenfabriek ging werken. In diezelfde tijd volgde hij een opleiding electro-techniek aan de R.K. Uitgebreid Technische Dagschool te Eindhoven. Zijn opleiding aan de H.T.S. brak hij in 1961 af omdat hij roeping voelde voor het priesterschap. Hij bezocht vervolgens het gymnasium in Eindhoven en Amsterdam en deed in 1965 hiervoor het staatsexamen. In de tussentijd werkte hij bij Philips, sigarenfabriek Willem II, de technische dienst van de gemeentebedrijven van de gemeente Eindhoven en voor de post-, foto- en stencilafdeling van C&A Brenninkmeijer.

In 1970 begon hij een studie theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hierna bekleedde hij diverse functies in het bisdom 's-Hertogenbosch maar werd geen priester omdat hij ervoor koos een gezin te stichten. Vanaf 1984 was hij verbonden aan het bisdom Breda. Aanvankelijk was hij staffunctionaris kerkontwikkeling en teamleider/directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum. [Zie ook het KDC-archief van het [Diocesaan Pastoraal Centrum, bisdom Breda](#)] In 1997 benoemde bisschop Muskens hem tot directeur van de Diocesane Diensten. In deze functie was hij betrokken bij de reorganisatie van deze diensten, de automatisering en de verbouwing van het bisschopshuis. In september 2003 ging hij met pensioen, maar hij bleef zich als vrijwilliger inzetten voor de automatisering van het bisdom en de verbouwingen. Op dinsdag 19 juni 2007 werd hij door bisschop Muskens voor alles wat hij voor het bisdom Breda had betekend onderscheiden met het diocesaan ereteken. Op maandagavond 26 november 2012 overleed hij. Tot aan zijn dood bleef hij voorzitter van de Vereniging van Catechisten.

