

Plaatsingslijst

Archief

Archivalia H.A.F. Lampen

Lijst gegenereerd op : 2021-08-12

Archiefnummer : 580

Archiefnaam : LAMP

Datering : 1912-1954

Beschrijving : Stukken betreffende zijn onderzoek naar Willibrord; artikelen en lezingen over Willibrord; correspondentie.

Catalogus : [Archivalia H.A.F. Lampen](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-08-11

Ten Geleide

H.A.F. Lampen (1888-1966) = Lampen, Willibrord = Lampen, Willibrordus OFM = Lampen W.

Henricus Antonius Franciscus Lampen werd geboren op 27 november 1888 te Alkmaar. Het gezin verhuisde achtereenvolgens naar Utrecht en Naarden. Hij volgde het Gymnasium in Megen en trad in bij de Franciscanen in Huize Alverna te Wychen. Hij nam de kloosternaam Willibrord[us] aan en werd in 1914 tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Breslau (vanwege de oorlogsomstandigheden niet in Leuven) en daarna middeleeuwse latijnse letterkunde in München. In 1920 doceerde hij daar op het proefschrift *Thiofried van Echternach*, de biograaf van de H. Willibrordus. Zijn orde zond hem naar Rome als lector theologie en in 1922 naar het Franciscaanse studiecentrum Quaracchi in Florence. Hier studeerde hij handschriftenkunde en oorkondenleer in verband met de opdracht een uitgave voor te bereiden van de *Summa theologica* van de Franciscaan Alexander van Hales, die rond 1250 in Parijs doceerde. Hiervan verschenen tot 1931 drie van de vier geplande delen. In dat jaar werd pater Willibrord benoemd als hoogleraar aan de Kath. Universiteit van Nijmegen als professor in de historische hulpwetenschappen paleografie en oorkondenleer. In 1939 moest hij weer naar Rome vanwege zijn benoeming tot 'Definitior generalis' van de orde. In 1946 keerde hij terug naar Nederland, waar hij les gaf in dogmatiek in Alverna, Lochem en Utrecht. Pater Willibrordus Lampen publiceerde al op het gymnasium en bleef dit zijn hele leven doen. Zijn bibliografie telt meer dan duizend nummers. De belangrijkste onderwerpen waren: de Franciscanerorde, de theoloog Duns Scotus, middeleeuwse heiligen, waaronder Hildegard van Bingen, de Eucharistie en St. Willibrordus. De archivalia hebben uitsluitend betrekking op het laatste onderwerp. Zie ook het KDC-archief van [B. Vermaseren](#).

Ondanks zijn wetenschappelijke opleiding bleef hij een eenvoudige kloosterling die ook pastorale taken vervulde en voor iedereen benaderbaar was. Hij overleed op 14 december 1966 te Den Haag.

Bron: KDC Knipselcollectie

