

Plaatsingslijst

Archief

Archivalia C.F.W. Pauwels

Lijst gegenereerd op : 2021-11-29

Archiefnummer : 457

Archiefnaam : PAUW

Datering : [1933]-1958

Beschrijving : Brieven voor de rubriek Vragenbus in Het Schild; recensies; stukken betreffende conferenties voor niet-katholieken; aantekeningen en notitieboekjes.

Catalogus : [Archivalia C.F.W. Pauwels](#)

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-11-28

Ten Geleide

C.F.W. Pauwels (1903-1965) = Frans Willem Pauwels = Carolus [Franciscus] Pauwels OP

Frans Willem Pauwels werd op 28 juli 1903 geboren te 's-Gravenhage. Na de middelbare school trad hij in bij de paters Dominicanen. Zijn kloosternaam was Carolus. In 1929 werd hij tot priester gewijd. Twee jaar later promoveerde hij aan de Pontificia Università San Tommaso d'Aquino te Rome, ook genoemd het Angelicum, op een theologisch proefschrift over de godsidee bij de primitieven. Van 1931 tot 1958 doceerde hij afwisselend te Zwolle en te Nijmegen in de studiehuizen van de paters Dominicanen. Zijn hoofdvak was de apologetiek, wat ook blijkt uit zijn redacteurschap bij het tijdschrift *Het Schild*, van de [Apologetische Vereniging "Petrus Canisius"](#), waar hij de rubriek "Vragenbus" verzorgde. Hij was actief in vele verenigingen. Hij was theologisch medewerker bij *De Volkskrant*, waarvoor hij verslag deed van het Tweede Vaticaanse Concilie en zat in het hoofdbestuur van de [Katholieke Radio Omroep](#) (KRO) en de [Sint Willibrordvereniging](#). In 1964 werd hij benoemd tot docent in de oecumenica aan het Angelicum in Rome. Hij hield in Nederland veel conferenties voor niet-katholieken. Hij overleed op 10 september 1965 te Egmond en werd in Nijmegen begraven.

- 1-20. **Brieven houdende vragen van lezers voor de rubriek "De vragenbus" van #Het Schild#.** Alfabetisch op naam. 1946-1950
Bevat 20 stukken

1.**A** 1946-1950
2.**B** 1946-1959
3.**C** 1946-1959
4.**D** 1946-1959
5.**E** 1946-1959
6.**F** 1946-1959
7.**G** 1946-1959
8.**H** 1946-1950
9.**I-J** 1946-1950
10.**K** 1946-1950
11.**L** 1946-1950
12.**M** 1946-1950
13.**N-O** 1946-1950
14.**P** 1946-1950
15.**R** 1946-1950
16.**S** 1946-1950
17.**T** 1946-1950
18.**V** 1946-1950
19.**W** 1946-1950
20.**IJ-Z** 1946-1950

- 21-28. **Brieven houdende vragen van lezers voor de rubriek "De vragenbus" van #Het Schild#.** Alfabetisch op naam. 1950-1954
Bevat 8 stukken

21.**A-B** 1950-1954
22.**C-D** 1950-1954
23.**F-G** 1950-1954
24.**H-J** 1950-1954
25.**K-I** 1950-1954
26.**M-N** 1950-1954
27.**O-P** 1950-1954
28.**R-Z** 1950-1954

29. **Lijsten houdende inhoudsopgaven van "De vragenbus" van #Het Schild#, jrg. 23-31.** 1942-1950

30. **Recensies van boeken uit #Het Schild#.** 1942, z.j.

- 31-50. **Stukken houdende vragen en antwoorden bestemd voor de rubriek "De vragenbus" van #Het Schild#, jrg. 23-31.** 1942-1947
Bevat 20 stukken

31.**A** 1942-1947
32.**B** 1942-1947
33.**C** 1942-1947
34.**D** 1942-1947
35.**E** 1942-1947

- 36.**F** 1942-1947
37.**G** 1942-1947
38.**H** 1942-1947
39.**I-J** 1942-1947
40.**K** 1942-1947
41.**L** 1942-1947
42.**M** 1942-1947
43.**N-O** 1942-1947
44.**P** 1942-1947
45.**R** 1942-1947
46.**S** 1942-1947
47.**T** 1942-1947
48.**V** 1942-1947
49.**W** 1942-1947
50.**Z** 1942-1947
- 51.**Lijsten houdende namen van deelnemers aan conferenties voor niet-katholieken.**
z.j.
- 52.**Circulaire inzake het geven van conferenties voor niet-katholieken.** z.j.
- 53.**Brief van J. Bos en G. Bos-Barneveld te Kampen houdende dankbetuiging voor een onder anderen door Pauwels gegeven conferentie [voor niet-katholieken].** 1936
- 54.**Brief van M. Coelingh te Enschede houdende inlichtingen over zijn fysieke en geestelijke ervaringen.** 1945
- 55.**Stukken houdende vragen en antwoorden gesteld op conferenties voor niet-katholieken.** 1939-1940, z.j.
- 56-60.**Brieven houdende vragen van personen die conferenties voor niet-katholieken bijwoonden. Alfabetisch op naam.** 1936-1946
Bevat 5 stukken
- 56.**A-K** 1936-1946
57.**L** 1936-1946
58.**M** 1936-1946
59.**O-I** 1936-1946
60.**V-W** 1936-1946
- 61.**Brieven en circulaires van C.C.V. van Lier-Schmidt-Ernsthausen, een hervormde vrouw die tot het katholicisme wilde overgaan.** 1943-1944
- 62.**Brief van mgr. J. Huibers, bisschop van Haarlem.** 1943
- 63.**Brieven houdende vragen voor de rubriek "De vragenbus" van #Het Schild#.**
1952-1958
- 64.**Aantekeningen over een retraite.** [1933]
- 65.**Notitieboekjes.** 1933-1952